



Panter Rejser



Sankt Petersburg 2020

Finskebugten rundt med samme skib



RUNDREJSE - KRYDSTOGT

Skt. Petersborg

Oplev storbyerne Stockholm, Helsinki og Tallinn undervejs

Ingen
visumansøgning!

Med fly til Stockholm
- samme skib og dansk
bus Finskebugten rundt.

Mulighed for hele
rejsen med bus



De fleste ved, at Skt. Petersborg er et mekka for kunst- og kulturelskere. For alle, som værdsætter storslået skønhed, paladser, guld og kunst.

Hvad de færreste er klar over er, at byen også byder på anderledes, inspirerende og mere jordnære oplevelser – som at nyde lokale specialiteter i solskin på smukke pladser, med livlige russere og levende musik.

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer dig med til Rusland – uden visumansøgning – med garanti for anderledes, autentiske oplevelser i en by, der ikke findes magen til noget andet sted i verden. Vi sejler fra Stockholm mod Skt. Petersborg og tilbage igen. Vi er så heldige undervejs, også at gøre stop i de fantastiske storbyer Helsinki og Tallinn, som vi også skal opleve og udforske.



Skib

Princess Anastasia har flere restauranter, barer, toldfri butik, spa, fitnesscenter, skønhedssalon, biograf samt flot aften-show med Skt. Petersborg Music Hall Ballet.

Hotel

Hotel Moskva 4* har en perfekt beliggenhed midt på hovedgaden Nevsky Prospekt. Hotellet har flere restauranter, barer, natklub, casino, fitness, sauna, elevator mm. Ligger tæt på mange seværdigheder. Hotelmoskva.rs

SKIB/BUS/SKIB REJSE – 8 DAGE

Afrejse	Hjemkomst	Pris
Onsdag 26.08	Tirsdag 01.09	12.499,-
Enkeltværelse indvendig kahyt		2.000,-
Enkeltværelse udvendig kahyt		3.000,-

Udvid din rejseoplevelse

Udvendig kahyt pr. person	600,-
Entrépakke	1.400,-
Frokostpakke (3 x frokost i Skt. Petersborg)	345,-
Rabat ved egen transport til Stockholm t/r (ekskl. transfers til/fra skibet)	3.000,-

PanterPrisen inkluderer

- ✓ Fly Billund/København – Stockholm t/r
- ✓ Transfer lufthavn-skib t/r
- ✓ Ophold i dobbeltværelse/kahyt med bad og toilet
- ✓ Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
- ✓ Erfaren dansk rejseleder med fra Danmark
- ✓ Dansktalende lokalguide i Skt. Petersborg
- ✓ 4 overnatninger i indvendig kahyt
- ✓ 4 x morgen- og aftenbuffet ombord på skibet
- ✓ 2 overnatninger på hotel Moskva med morgenbuffet
- ✓ 2 x middag på hotel eller restaurant i Skt. Petersborg
- ✓ Turistvisum 72 timer til Rusland
- ✓ Alle nævnte udflugter i Skt. Petersborg
- ✓ Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Entrépakken inkluderer

- ✓ Peter & Paul Fæstningen
- ✓ Eremitagen
- ✓ Peterhof (Monplaisir & nedre have)
- ✓ Isaak Katedralen
- ✓ Folklore aften
- ✓ Katarina Paladset og parken i Pusjkin
- ✓ Kanal sejltur på Neva-floden



Dagsprogram



1. dag: Afrejse og ankomst til Stockholm

Med fly fra Billund/København til Stockholm. Transfer til skibet, som sidst på eftermiddagen skal sejle dig videre mod Helsinki og Skt. Petersborg. Vi spiser middag ombord og nyder udsejlingen gennem den smukke svenske skærgård.



2. dag: Ankomst til Helsinki

Efter god tid til morgenbuffeten, ankommer skibet sidst på formiddagen til Helsinki. Her kører vi en lille byrundtur. I Helsinki skal vi se Sibelius monumentet, den imponerende Tempelkirke og Domkirken. Du får tid på egen hånd i byen, inden vi igen skal ombord på skibet, som sejler os videre til Skt. Petersborg. Du nyder udsejlingen, mens du spiser middag. Måske skal du se et flot show i aften eller være heldig i casinoet! Turistvisum for besøg i Rusland udleveres på skibet.



3. dag: Skt. Petersborg, Peter & Paul fæstningen og Eremitagen

Morgenbuffet ombord på skibet, inden vi ankommer til Skt. Petersborg. Du bliver modtaget af vores dansktalende lokalguide, som tager dig med på rundtur i byen. Peter den Store grundlagde Peter & Paul fæstningen på en lille ø i Neva floden. Fæstningsværket blev bygget af svenske krigsfanger og russiske slaver – ca. 20.000 mand var involveret i det ambitiøse byggeri. Peter & Paul Katedralen er begravelseskirke for de russiske zarere fra Peter den Store til Nikolaj II og dennes familie. I 2006 blev kejserinde Dagmar genbegravet her. Over middag fortsætter vi til Eremitagen, også kaldet Vinterpaladset. Det blev opført i 1700-tallet og fungerede som vinterresidens for den russiske zarfamilie helt frem til revolutionen i 1917. Med mere end tre millioner kunstgenstande er museet et af verdens vigtigste kunstmuseer. Det er imponerende at gå gennem de mange paradesale og private gemakker fra zartiden. Vi kører til hotellet og spiser middag.



4. dag: Peterhof – Ruslands Versailles - Isaak katedralen

Zarens sommerresidens, Peterhof, er Ruslands svar på Versailles. Det vidunderlige kompleks byder på flere store parker, et pragtfuldt fontænesystem, Grand Palace, Monplaisir Paladset og en række mindre pavilloner og bygninger. Det var i Peterhof, at danske prinsesse Dagmar for første gang satte fødderne på russisk jord. Du spadserer i parkerne og nyder de verdensberømte springvand. Over middag går turen til den smukke og imponerende Isaak katedral, som er verdens fjerdestørste kuppelkirke. Den betragtes stadig som en af de mest overdådige og storslåede kirker i byen. Om aftenen kører vi til folklore forestilling på Nikolaj paladset – en typisk russisk og flot forestilling.



5. dag: Katarina Paladset i Pusjkin - kanalsejltur

25 km fra Skt. Petersborg finder vi Pusjkin – eller Katarina Paladset. Det prægtige rokoko-palads i blå, hvidt og guld ligger i en enorm landskabelig park og er overdådigt at skue. Af den prøjsiske Kong Fredrik Wilhelm fik Zar Peter den Store en imponerende gave, nemlig et helt kammer udsmykket med rav. Det oprindelige ravkammer eksisterer ikke længere, men det kan i dag opleves i en rekonstruktion, som ikke lader fortidens pragt noget efter. Over middag kanalsejltur på Neva- og Fontanka floden, hvor man fra søsiden kan beundre Vinterpaladset, Peter & Paul Fæstningen og Blodkirken samt nogle af byens utallige broer. Sidst på eftermiddagen må vi desværre forlade Skt. Petersborg og gå ombord på vores krydstogtskib.



6. dag: Tallinn og byrundtur

Først på formiddagen ankommer skibet til Tallinn, hvis navn på estisk betyder "Danskerbyen". Vi kører en byrundtur i bussen, hvor du blandt andet besøger Paritia. Her ser du den olympiske landsby, som dannede rammen, da Sovjetunionen afholdt OL i 1980. Vi kører videre til Kadriorg Parken og Amfiteatret, og til slut tilbage til den gamle bydel, hvor du nu skal på en gående byrundtur i den gamle bydel, som er næsten uændret siden Middelalderen. Tallinns historie er spændende, og rejselederen fortæller, mens du passerer den gamle bymur med de middelalderlige fæstningstårne, domkirken, opstandelseskirken, den smukke russiskortodokse katedral "Alexander Nevsky", det gamle rådhus og stedet, hvor Dannebrog faldt ned under Valdemarslaget i 1219. Gaderne er stejle med toppede brosten, så tag gode sko på! Der bliver tid på egen hånd i byen, inden bussen kører os tilbage til skibet. Vi sejler det sidste stykke videre til Stockholm, og nyder igen en dejlig buffet ombord.



7. dag: Stockholm og hjemrejse

Vi ankommer hen på morgenen til Stockholm og en dejlig og oplevelsesrig rejse lakker mod enden. Transfer til lufthavnen og hjemflyvning.



DIVERSE

I Rusland benyttes Rubler og i Estland og Finland Euro. Svenske kroner i Sverige.

Rejseforsikring er obligatorisk på rejsen. VISUMFRIT RUSLAND: På denne rejse er visum til Rusland ikke nødvendigt, da vi opholder os under 72 timer i landet. Medbring el-adapter. Husk gode sko



PANTER REJSER

Ved Anlægget 20 | 7100 Vejle
Tel. 7585 7333 | Panter@PanterRejser.dk
PanterRejser.dk | CVR 26900441
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

